



Nyhetsbrev från

NAV- industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst

Nummer 4

November 2018

info@navivast.se



Redaktion:

Elin Andersson tel: 070- 977 92 61 e-post: elin.andersson@navivast.se
 Einar Brodin tel: 070- 530 77 79 e-post: einar.brodin@navivast.se
 Ingvar Kronhamn tel: 076- 881 08 85 e-post: ingvar.kronhamn@navivast.se



Första sidan; bild från Håverud, mötesplats för kommunikationer. Vad passar bättre än att mötas här på arbetslivsmuseernas Dag, se sid 4.

Vi i redaktionen vet att alla medlemmar och museer har massor av intressant och underhållande material i sina gömmor.

Vi är tacksamma för alla synpunkter, ideer, och inte minst alla bidrag, text och bilder till nyhetsbrevet.

**Nästa nyhetsbrev utkommer i februari 2018.
 (Presstopp 2018-01-31)**

Innehåll:



Sista sidan; visar mångfalden med bilder från flera arbetslivsmuseer i Västra Götaland. Nu behöver vi bilder från alla arbetslivsmuseer; läs mer på sidan 3

	sidan
Aktuell information	2-3
Välkommen till Arbetslivsmuseernas Dag i Håverud	4
Havrebanan	5
PRISMA, Samverkansdag i Trollhättan	6
Temakvällar	6
Förrådslokal för NAV	6
Årets arbetslivsmuseum 2018 ligger i Västergötland!	7-8
Järnvägsföreningen Åmål-Årjängs järnväg!	9
Populärt tv-program på Dalénmuseet	10
Sekelskiftesbröllopet i Tidaholm den 6 maj 2017!	10
Perrongteater i Munkedal!	11
Så var det då!	11

NAV - industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst

Box 15, S- 534 21 Vara

Org. nr. 80 24 61- 14 13

www.facebook.com/industriocharbetsliv.se

Tel: 072- 246 92 32

Bankgiro: 780- 73 65

E- post: info@navivast.se

Hemsida: www.navivast.se

Aktuell information

Föreningen NAV-industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst bildades och fick sitt namn 2011. Ja, själva namnet NAV hade funnits som ett arbetsnamn för nätverket arbetslivsmuseer i Västra Götaland, sedan första arbetsmötet hösten 2009, i syfte att bilda föreningen.

Sedan början av 90-talet hade det inom arbetslivsmuseer pågått ett informellt samarbete som administrerades av Repslagarmuseet i Älvängen.

Idag 6 år efter föreningens bildande har vi gemensamt via möten, träffar, konferenser och årsmöten utvecklat föreningen och byggt upp grunderna för att synliggöra och stötta arbetslivsmuseer och deras föreningar i Västra Götaland.

Vi kommer fortsätta vårt arbete att på olika sätt rikta focus på vårt motto;

”Besök våra arbetslivsmuseer”

Arbetslivsmuseernas Dag som fick stor uppmärksam-

het 2017 är ett led i detta arbete, att synliggöra museer, besöksmål och föreningar.

Inför närmaste framtiden kommer det att synas på olika sätt.

- **Förändrad hemsida med flera viktiga nyheter som evenemangskalender**
- **Den tryckta kartan omarbetas till ett nytt mer modernt format, med bilder.**
- **Ordförandeträffar, i dialogform med alla föreningar/medlemmar**
- **Insamlandet av bilder från alla museer/besöksmål.**
- **Nyhetsbrevet blir mer utåtriktat, inte bara för betalande medlemmar.**
- **En mer tydlig grafisk profil tas fram. Hur presenteras en mångfald av museer?**

STYRELSEN I NAV

Ordförandeträff

Den 3:e och 4:e februari 2018 planeras nu programmet för en träff med alla medlemsföreningarnas ordförande (eller ersättare).

Träffarna äger rum i Trollhättan (3:e feb) och i Stenstorp (4:e feb). Platserna är valda geografiskt för att resorna inte skall bli alltför långa.

Vi har tänkt starta kl 10 med kaffe och avsluta kl 15 med avbrott för lunch.

Syftet med träffarna är att via samtal utbyta tankar och idéer om NAVs verksamhet så att den kommer medlemmarna till godo på bästa sätt.

Vad kan NAV göra för sina medlemmar och hur ser medlemmarna på NAVs verksamhet?

Inbjudan med program kommer i december månad

EINAR BRODIN

Motioner till årsmötet

Enligt gällande stadgar ska motioner och medlemsärenden som ska tas upp på årsmötet vara styrelsen tillhanda senast 6 veckor före årsmötet.

NAVs årsmöte 2018 kommer att hållas på Radiomuseet i Göteborg 7 april 2018. Som tidigare år blir det utöver årsmötetsförhandlingar, ett dagsprogram med olika informativa inslag.

Medlem som har något ärende ska därför sända in detta senast den 15 februari 2018 till NAVs kansli i Vara antingen via brev eller via e-post.

EINAR BRODIN

Den "Bästa bilden" **Viktigt**

Vi behöver minst en bra bild från varje museum. Bilden skall vara ett foto som, på bästa sätt beskriver ert museum. Bilden skall vara av bra kvalite minst 1 Mb. Det skall vara en bild som NAV fritt kan använda, för att presentera ert museum i olika sammanhang. Bilden skall användas:

- Till NAVs nya tryckta karta, där alla besöksmål/museer presenteras med ett foto.
- I vårt bildspel, ett bildspel som presenterar alla arbetslivsmuseer.
- Till NAV-kartan, som finns på hemsidan
- På vår vägg stora utställningsskärm
- Till annonser "Besök våra arbetslivsmuseer"
- Den kan även finnas tillgänglig att användas av fler under bildgalleri på hemsidan.

Det är viktigt att alla hjälper till, att synliggöra mångfalden av alla arbetslivsmuseer i Västra Götaland. Börja med att skicka Er bästa bild på ert museum, gärna omgående. Du kan direkt gå in på hemsidan;

www.navivast.se/lamna-bild/ Här lägger du in bilden och skickar in direkt från din dator.

Kunskapsdag med NAV

Lördagen 20 januari 2018 arrangerar NAV en kunskapsdag med temat Hur får vi fler besökare?

Platsen är Kulturhuset/Biblioteket i Herrljunga, tiden är 10.00-15.00.

Vi börjar med fika innan Pia Åkesson från Qvarnstensgruvan och Linn Heiel Ekeborg, kulturarvsutvecklare från Innovatum, berättar om hur man skapar bättre förutsättningar för att få fler besökare.

I Kulturhuset i Herrljunga finns två museer och vi gör ett kort besök i dessa före lunch: Arthur Henrikssonrummet med en träsnidares memoarer och minnen samt museet över Fåglaviks glasbruk.

Deltagande i Kunskapsdagen är kostnadsfri för medlemmar i NAV, för övriga är kostnaden 150 kronor per person inkl. lunch och fika. Vid oanmäld frånvaro tar vi ut en avgift på 150 kronor.

Anmälan senast 12 januari 2018 till
ingvar.kronhamn@navivast.se telefon 0768 81 08 85.

Se även inbjudan, under aktiviteter på hemsidan

Bidrag till kulturarvsarbete

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) fördelade under våren åtta miljoner kronor till projektbidrag för arbetslivsmuseer. Under hösten 2017 har ytterligare åtta miljoner kronor fördelats som bidrag till kulturarvsarbete.

I Västra Götaland var det 11 projekt som lyckliggjordes med bidrag, från 2.000 till 320.000 kronor.

Bland arbetslivsmuseer och NAV-medlemmar märks Nya Stiftelsen Göteborgs Maritima Centrum, "Maritiman" som fick 65.000 kr för ett projekt att sprida maritima berättelser till skolor och allmänhet.

Varvshistoriska föreningen i Göteborg fick 70.000 kronor för förnyelse av föreningens bildspel Storvarvs-epoken i Göteborg.

Skålleruds Hembygdsförening och Kanalmuseet i Håverud fick 200.000 kronor till Jubileumsutställning Dalslands Kanal 150 år.

Vi gratulerar till höstens projektbidrag!

INGVAR KRONHAMN

Uppdatera NAV-kartan

Så är det Dax igen, att uppdatera och lämna uppgifter till NAV-kartan, Som tidigare år finns ett formulär direkt på hemsidan, för att uppdatera eller skriva in nya uppgifter. Är Ni nöjd med de uppgifter som finns på kartan idag, måste ni ändå fylla i och skicka formuläret. Vilket görs med en knapptryck direkt på sidan.

Skriv ett OK, i rutorna, så vi vet att uppgifterna stämmer. Formuläret finns under MEDLEMSSIDOR, se hemsidan; www.navivast.se/uppdatera-nav-kartan

Välkommen till Arbetslivsmuseernas Dag i Håverud



2018 fyller Dalslands kanal 150 år, detta kommer att firas under en stor del av året.

Akvedukten i Håverud är utan tvekan Dalslands största turistattraktion. Den är en fritt hängande plåtränna sammansatt med 33 000 nitar. Den invigdes av Kung Carl XV 1868 efter 4 års hårt arbete innan kanalen blev klar under ledning av Nils Ericson.

I Håverud möts vattenvägen, järnvägen och bilvägen vilket anses vara unikt i Sverige.



Tillkomsten av kanalen i slutet av 1800-talet blev till stor nytta för dalslands industrier. Efter järnbruksepokan kom pappers-tillverkning att dominera i landskapet, inte minst i Håverud.

Omkring 1880 startade Alexander Halling Håfrestroms Bruk i de gamla byggnaderna längs kanalen och tillverkningen av pappersmassa och papper blev ortens största industri med över 100 anställda.

Några år senare byggdes en ny fabrik i Åsensbruk några kilometer från Håverud.

När pappersbruket i Håverud stängde i början på 70-talet blev lokalerna tomma. Några år senare öppnade Dalsland Center med en utställning över de dalsländska företagen. Idag är det ett Visitor Center med turistbyrå, utställningar, glashytta, butiker, restauranger och caféer. Dalsland Center besöks årligen av över 100 000 personer. Det är i denna anrika miljö, som är fylld av industrihistoria,



Nationaldagsfirande vid Dalsland Center.
Foto: Eva Nilsson-Olsson

som NAV arrangerar Arbetslivsmuseernas Dag i juni 2018. Tillsammans med Skålleruds Hembygdsförening, som driver Kanalmuseet vid kanalen, välkomnar vi dig som vill visa upp ditt museum eller förening den 9 juni.

Vi samarbetar med Innovatum, Västarvet samt hembygdsförbunden och Maritimt i Väst, i år finns även ett lokalt samarbete med Dalslands Center/Melleruds kommun. En av höjdpunkterna i år kommer ju att vara besök av ett flertal äldre båtar som skall samsas med ångtåg och veteranfordon. Vi kommer även att bjuda in flygande farkoster, så alla kan mötas på samma plats.



Kanalbåten M/S Storholmen i Akvedukten.

Foto: Loic Manchec

Vi kommer att skicka ut information med en inbjudan till alla medlemmar i NAV att delta som aktiv utställare i Arbetslivsmuseernas Dag. Det finns möjlighet att ställa ut utomhus med eller utan tält eller inomhus på Dalslands Center. Som medlem i NAV deltagar Ni utan kostnad. Ni kan göra en preliminär anmälan redan nu. Det finns möjlighet att övernatta på Håveruds Vandrarhem eller på The Visitors stugby.

Mer information kommer finnas på NAVs hemsida; www.navivast.se/arbetslivsmuseernasdag2018 Med möjlighet att göra en preliminär anmälan.

Du kan även kontakta oss direkt:

dag.legnesjö@navivast.se tel: 070- 864 82 16 eller
loic.manchec@navivast.se tel. 070- 640 21 06

Välkomna!

TEXT: LOIC MANCHEC

Havrebanan 150 år



De båda ångloken rangeras på Grästorps station 17 september 2017. Foto: Ragnar Magnander

1868 var järnvägen mellan Herrljunga och Uddevalla färdigbyggd. Herrljunga ligger vid Västra stambanan mellan Stockholm och Göteborg och Uddevalla har en hamn vid västerhavet. Banan blev därmed en viktig förbindelse för transport av lantbruksprodukter där exporten av havre länge var betydelsefull. Havre var drivmedlet för hästdragna transporter.

Banans förkortning blev UWHJ, Uddevalla–Vänersborg–Herrljunga Järnväg. Den var privatägd och hade från början spårvidden 1217 mm. Banan blev normalspårig 1899 och förstatligades 1940. 1949 elektrifierades banan. Idag är banan en regional järnväg med bland annat persontrafik av Västtrafik.

Banan öppnades för trafik 17 maj 1867 och jubileumsåret firades med ångloksresor i Bergslagens Järnvägs-sällskaps regi i samarbete med kommunerna och hembygdsföreningar längs banan.

16 och 17 september gjorde det ångloksdragna tåget

två resor per dag Uddevalla–Vargön och åter, 7 och 8 oktober två resor per dag Herrljunga–Grästorp och åter. Det var två ånglok; BJ 10 och BJ 130 som tillsammans drog tåget. Loken är imponerande och det var en upplevelse att höra dem över slättlandskapet.

Bergslagens Järnvägssällskap (BJs)

i Göteborg är en ideell förening som bevarar äldre järnvägsmaterial, företrädesvis med anknytning till Bergslagsbanan eller Göteborg. BJs bedriver även trafik med veterantåg. Lok och vagnar finns på den egna bangården ”Bergslags Lärje” och i ångloksstall på Sävenäs lokstation.

Man kan hyra ett tåg för både längre och kortare resor. Övriga evenemang framgår av sällskapets hemsida www.bjs-club.se

Bergslagens Järnvägssällskap är medlem i NAV.

INGVAR KRONHAMN



Ångloken blev till stora fotoobjekt. Foto: Per Rosén



Personalen på ånglok; BJ 10. Foto: Per Rosén

PRISMA, Samverkansdag i Trollhättan

Den 3:e oktober i år var det ånyo dags för den årliga (3:e gången) samverkansdagen mellan ideella organisationer och offentlig verksamhet. Platsen var Innovatum (Saab Car Museum) i Trollhättan.

Samverkansdagen arrangerades av NAV, Hembygdsförbunden, Maritimt i Väst, Västarvet, Innovatum, Göteborgs stad kulturförvaltningen, De kulturhistoriska museerna i Borås och Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg. Därefter följde föredrag/redovisningar gällande:

- Samverkan med civilsamhället, Sandra Sternad Fackel, Regionutvecklare Västra Götaland
- Programaktiviteter i Prismasamverkan, Tommy Andersson, Maritimt i Väst
- Att berätta, Petra Dokken, journalist och berättare
- Besöksmålsutveckling i prismasamverkan, Björn Ohlén, Västarvet och Märta Gustafsson, Innovatum

Efter lunch genomfördes tre workshops med följande teman:

- Att berätta sin historia
- Besöksmålsutveckling
- Gemensamma programaktiviteter

En sammanfattning av dessa ger bland annat följande utmaningar:

- Besöksmålsutveckling
- Marknadsföring, hur når vi olika målgrupper, lokala turistorganisationer för 2018.
- Kvalitet på guidningar
- Artiklar i nostalgipress och och temapress
- Mobila ”prylar” att ha med på mässor/utställningar
- Synas ihop och dela gemensam kunskap
- Gemensamma aktiviteter

Här framkom ett antal planerade aktiviteter där samverkan är av stor betydelse.



En bild från Samverkansdagen med en lyssnande publik
Foto: Elin Andersson

- Arbetlivsmuseernas dag i Håverud i samband med öppnandet av Dalslands kanal (juni månad).
- Dalslands kanal 100 år
- Arkivåret 2018
- Publik Prismadag i Göteborg
- Temakvällar om industrisamhällets kulturarv
- Vätern 2018, en eskadersegel från Göteborg (augusti månad) till olika hamnar i Vätern med tillhörande aktiviteter i de olika hamnarna, bl a Åmål 375 år.

Efter avslutande redovisning/sammanfattning avslutades samverkansdagen med tack till alla medverkande.

Ett 40-tal deltagare från olika föreningar inom arrangörsguppen fick under förmiddagen först en presentation av den samverkansplattformen Prisma Västra Götaland. Som stöd för vidareutveckling av Prisma har Västarvet skapat en ny utvecklatjänst för digitalt berättande. På denna tjänst finns nu Jessica Bergström.

EINAR BRODIN

Temakvällar

Den 30 januari på Remfabriken på Gårda (i Göteborg) samt den 1 mars på Rydals museum anordnas temakvällar om industrisamhällets historia och framtid.

Johannes Daun från Landsarkivet i Göteborg berättar om industrihistoria med exempel ur arkiven och Henrik Olsson från Innovatum berättar om industrisamhällets framväxt och betydelse. Därefter ges en visning och presentation av museet.

Temakvällarna är en del av Prisma Västra Götaland, ett samverkansprojekt om industrisamhällets kulturarv i Västra Götalands regionen.

EINAR BRODIN

Förrådslokal för NAV

NAV har från och med oktober månad tillgång till en förrådslokal i samma byggnad som vårt kansli på Badhusgatan i Vara.

Detta innebär att vi nu kan förvara våra tillhörigheter/utrustning på ett och samma ställe. Det handlar om tält, rollups, banderoll, skyltar, flaggor, enheter för bildvisning etc.

Vi kan även lagra våra årliga besöksmålskartor här.

EINAR BRODIN

Besök oss på facebook;
www.facebook.com/industriocharbetsliv.se

Årets arbetslivsmuseum 2018 ligger i Västergötland!



Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri är Årets Arbetslivsmuseum 2018. Kalkstenen ligger staplad framför den äldre verkstaden.

Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri på Kinnekulle är Årets arbetslivsmuseum 2018.

Arbetets museum delar ut utmärkelsen efter rikstäckande nomineringar och för tredje gången vann ett arbetslivsmuseum i Västergötland.

– Det fina priset gör oss starka när vi ska möta framtiden, säger föreningens ordförande Eric Julihn.

Det är en av de allra vackraste höstdagarna i oktober. Solens strålar silas in genom fönstren. Det är dammigt, som det ska vara. Vätern är lite halvilsken utanför och rålsen går direkt in i byggnaden från sjökanten. Det låter behagligt från maskinerna som startats upp dagen till ära.

En grupp intresserade människor har samlats för att uppmärksamma att Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri har utsetts till Årets Arbetslivsmuseum 2018. Från styrelsen i NAV är Elin Andersson och Per Rosén på plats.

Det mekaniska stenhuggeriet i Råbäck startades 1888 och var i bruk till 1970. 1984 förklarades det som byggnadsminne. Flera av maskinerna är tillverkade av Sköfde mekaniska verkstad när det begav sig.

– Ni känner idag bättre till företaget under namnet Volvo. Innan vi startar upp allt här inne är det ett 40-tal punker som behöver smörjas. Det var en revolution när maskinerna kom för innan dess gjordes allt arbete för hand, berättar Eric Julihn som är ordförande i föreningen som driver **Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri** idag.

Smedjan visas också på den guidade turen.

– Den var viktig för där tillverkades alla handverktyg innan de mer moderna verktygen kom, säger Eric.

NAV- industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst



Ordförande Erik Julihn visar olika typer av kalksten som kan formas på stenhuggeriet.



Stenhuggare Stig Lönnerud visar arbetet för Per Rosén från NAV-styrelsen.

Bästa kalkstenen

Kinneulle har ett 50 meter tjockt rött kalkstenslager, men i mitten är det en 75 cm bred grå strimma som är det allra bästa materialet.

– Förr fick stenhuggarna betalt efter utfört arbete. Då kunde de ha arbetat med en sten i en vecka, och så när den nästan var klar så sprack den och de fick börja om. Det kan inte ha varit roligt, resonerar Julihn.

Idag är det föreningens medlemmar som arbetar på platsen med att visa upp maskiner och tillvägagångssätt även för hand.

– Idag har vi kursverksamhet som är väldigt efterfrågad, och ungdomsverksamhet.

En annan byggnad på området är den ”nya” verkstaden från 1936. Maskinerna där skapade mindre slöseri med materialet.

– De kunde göra tunnare skivor. Det går till så att det sprayas med vatten och så häller man sand över som rinner ner i skårorna. På det sättet kan vi såga ungefär två centimeter per timme, berättar ordföranden.

25 000 kronor

Från Arbetets museum delade arbetslivsintendent Magdalena Åkerström ut priset.

– Tillsammans med flera andra har vi utsett Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri till Årets Arbetslivsmuseum 2018. Förutom äran och 25 000 kronor får ni också ett stort tack! Det svenska industrisamhällets kulturarv överlever tack vare föreningar som den här. Det är en riktig wow-effekt och ni utför ett stenhårt ideellt arbete, sade hon.

Representant för ArbetSams styrelse var Åke Paulsson från Skara.

– Det finns 1500 arbetslivsmuseer men i Skaraborg är vi extra duktiga. Här ligger Lugnås Qvarnstensgruva och SS Trafik som tidigare blivit utsedda till Årets Arbetslivsmuseum, sade han och drog slutsatser om att organisering, så som NAV, är bra.

Per Rosén från NAV passade också på att gratulera.

– Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri var med och grundade NAV, sade han och visade även NAV-kartan för besökarna.

Till sist var det Eric Julihns tur att tala. Han var givetvis glad och stolt.

– Detta är ett kvitto på att vi är på rätt väg när vi visar en osminkad arbetsmiljö som har bevarats orörd i över hundra år. Samtidigt är vi stolta över de yrkeskunskaper som kan visas upp här idag. Men som ni vet är det mycket som måste fungera. Taket ska vara tätt, webben ska skötas och besökarna ska vara nöjda. Detta fina pris gör oss starka när vi ska möta framtiden med allt detta!

TEXT & FOTO: ELIN ANDERSSON

Bakom utmärkelsen, **Årets Arbetslivsmuseum** står Arbetets museum i samverkan med Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, Statens försvarshistoriska museer, Statens maritima museer och Sveriges Järnvägsmuseum. Priset består av 25 000 kr, en emaljskylt samt äran.



1936 öppnades den nya verkstaden och vissa dagar körs maskinerna så att besökarna får se hur det går till. Vattnet som sprutas i sågen är viktigt för processen.



Stenhuggare Karin Nilsson, ordförande Eric Julihn och Magdalena Åkerström från Arbetets museum under prisutdelningen.



Per Rosén (till höger) från NAV gratulerar Eric Julihn och Karin Nilsson till utmärkelsen.

Juryns motivering lyder ”Genom stenhårt ideellt arbete visas en autentisk och fungerande stenhuggerimiljö där besökaren får kunskap om stenindustrins historia. I föreningens kursverksamhet förmedlas kunskapen med klubba och mejsel i hand. På ett föredömligt sätt engagerar och välkomnar museet en mångfald av besökare. Föreningen är dessutom aktiv i samhällsfrågor som berör industrisamhällets kulturarv”.

Järnvägsföreningen Åmål-Årjängs järnväg!



Från föreningens 40-årsjubileum från vänster Kjell Ericsson f.d. kommunalråd i Årjäng, Mikael Karlsson, kommunalråd i Åmål, Ingvar Axelsson, ordf. i NAV, Gerhard Jansson v. ordf. i JÅÅJ och Dag Rogne, kommunalråd i Säffle.

Järnvägssällskapet Åmål-Årjängs Järnväg, JÅÅJ, bildades som Järnvägsgruppen 1976. Vid själva bildandet deltog Jack Hammarström, Per-Gunnar Sjöberg, den legendariske stationsinspektorn vid Svanskogs station Gustav Helming, Svante Forsæus, Olle Forsberg, Mattias Johnson, Lars Stridsberg och Hans Karlsson Nyhlen.

Bildandet genomfördes den 27 mars 1976, som var 60-årig årsdag för Åmål-Årjängs Järnväg år 1916.

Föreningen firade något år sent sin 40-åriga verksamhet den 19 augusti 2017. Just nu pågår ett intensivt arbete med att åter få igång trafik på den vackra ”Svanskogsbanan”.

Syftet är att med glada människor köra ångloksdragna tåg med kraftiga ångstötars studsande mot bergssidor och ut över de sjöar som omger banan. Lite lättare fordon som kommer att trafikera banan är de rälsbussar som introducerades av Statens Järnvägar i början på 1950-talet.

Det blir en grannliga uppgift för en förening som verkar i skogslandskapen i norra Dalsland och sydvästra



Värmland. Vi är ett väl sammansvetsat gäng och vår önskan är att vi ska bli fler.

Det pågår flera projekt inom JÅÅJ av varierande storlek. Arbete med banröjning är en viktig punkt på agendan liksom översyn av byggnader. Ett nästan avslutat projekt är den lyckosamma reparationen av lokstallstaket i Åmål. Det har skett i egen regi med entusiastiska medarbetare.

En möjlighet till detta projekt är det bidrag som erhöles från Riksantikvarieämbetet. Det bidraget räcker inte till hela arbetet men är ändå tillräckligt för att vi ska slippa taktid och förstörda museiföremål, men framförallt undvika framtida skador på medlemmar och besökare. Ledningen i JÅÅJ, ser med tillförsikt på den fortsatta utvecklingen, med syfte att ge människor från när och fjärran en upplevelse som sitter kvar i minnet.

TEXT & FOTO: HANS KIHLEBERG



I en serie bilder som beskriver reparationen av lokstallstaket i Åmål, ser vi Anders Svensson och Lennart Svensson.

Populärt tv-program på Dalénmuseet

Under försommaren spelades ett avsnitt av det populära tv-programmet "Det sitter i väggarna" in i Stenstorp. Dalénmuseet inhyser byns arkiv och blev en central punkt i programmet då historiker Christofer O'Reagan och tv-teamet sökte efter fakta där.

Det var i månadsskiftet maj-juni som inspelningen av det populära tv-programmet Det sitter i väggarna skickade ett team till Stenstorp i Falköpings kommun. Programmet handlar om lokalhistoria och byggnadsvård. En jugendvilla från 1906 utgör huvudperson i just den aktuella episoden, och Dalénmuseet förekommer flertalet gånger. I inledningen beskrivs det som pampigt och senare i programmet visas inslag från det arkiv som museet huserar.

Elin Andersson och Mikael Hildingsson som bor i huset, och som medverkar i programmet, är båda engagerade i Dalénmuseet. Elin var dess föreståndare under sommaren och Mikael är vice ordförande i den ideella förening som driver museet.

– Det är jättebra att museet också kom med i programmet, men det hade varit svårt att låta bli. När det handlar om historia i Stenstorp med omnejd är Dalénmuseet en centralpunkt. Det är hembygdsföreningen som äger arkivmaterialet, men det är placerat inne hos oss, berättar Elin.

Hon och sambon spenderade åtta dagar med inspelningsteamet i sitt hem och för Elin, på sin arbetsplats.

– Det var fantastiskt roligt att få möjlighet att visa museet för Christofer O'Reagan och filmteamet. De verkade gilla museet och tog sig tid att titta på utställningarna med en jättebra berättelse om den ende nobelpristagaren som är född och uppvuxen i Västra Götaland. Det sitter mycket spännande historia i väggarna i det gamla tingshuset i Stenstorp, säger Mikael.



Det sitter i väggarnas populära programledare och historiker Christofer O'Reagan tillbringade en del tid i arkivet på Dalénmuseet och det spelades också in några scener som dock inte visades i programmet.

Just det aktuella programmet sändes tisdagen den 31 oktober i SVT 1, och var säsongspremiären. För den som vill titta i efterhand så finns det på SVTplay fram till april 2018.

TEXT & FOTO: ELIN ANDERSSON

Sekelskiftesbröllopet i Tidaholm den 6 maj 2017!

Brudparet Ida Fant och Martin Johansson har framfört sitt tack till alla medverkande för en minnesvärd upplevelse vid deras vigsel på Arbetlivsmuseernas Dag.

Detta gäller inte minst fotografen Michaela Zabel som gjorde ett strålande arbete.

NAVs bröllopsgåva till brudparet var en minneslåda i vackert alträ som innehöll ett antal färdiga fotografier och ett USB-minne med ett stort antal digitala foton från bröllopsdagen. Vi kan med stolthet rekommendera Michaela som fotograf i olika sammanhang för ert museum Michaela bor i Tidaholm och är främst familje- och bröllopsfotograf. Se www.yellofox.se.

EINAR BRODIN



NAVs bröllopsgåva till Brudparet. En låda i alträ fylld med fotominnen från bröllopsdagen. Foto: Michaela Zabel

Perrongteater i Munkedal!

Vid sommarens tidtabellskörning vid Munkedals Jernväg har några ungdomar från orten under ledning av Freja Gustavsson från Innovatum i Trollhättan spelat en kortteater på perrongen i samband med tågets ankomst till Åtorp station.

Pjäsens innehåll har handlat om episoder och händelser under Jernvägens existens. Pjäsens innehåll har fritt tolkats och utförts på ett engagerat sätt.

Resenärerna uppskattning blev stor och föreningen har ambitionen att genomföra en Perrongteater även 2018 med nytt innehåll.

DAG LEGNESJÖ



*Perrongteater i Munkedal sommaren 2017.
Foto: Hedie Turesson*



Så var det då!

Under Kulturnatten, numera känt evenemang som äger rum i Norrköping sista helgen i september varje år, deltar Arbetets museum, med en välbesökt utomhusmässa, där ett stort antal arbetslivsmuseer visar upp sina aktiviteter under dagen, i år under rubriken, så var det då!

Från Västra Götaland deltog Qvarnstensgruvan med en uppskattad och välbesökt öppen monter. Givetvis fanns även NAV-kartan på plats i deras skyltställ.

Givetvis är det uppskattat att NAV som nätverk kan finnas med och synliggöra alla museer/besöksmål, när något medlemsmuseum deltar i andra evenemang. Det är alltid trevligt att se att NAV-kartan finns på plats.

En för året ny men uppskattad aktivitet var den modevisning som genomfördes vid 3 tillfällen under dagen av Arbetets museum.

TEXT: PER ROSÉN



*Som utställare deltog Qvarnstensgruvan, Pia Åkesson hade även ordnat så att NAV-kartan fanns på plats.
Foto: Magdalena Åkerström*



*Modevisning vid 3 tillfällen under dagen, med kläderna och yrken du minns – eller kanske har glömt bort?
Foto: Helena Törnqvist*



*Även uppmärksammades att det fanns barnarbete på fabrikerna
Foto: Magdalena Åkerström*

DIN BÄSTA BILD

Nu behöver vi din hjälp av fylla på med fler bilder. Minst en bild från varje museum, se sidan 3



Vi önskar alla
GOD JUL
och
GOTT NYTT ÅR